



Lefkas route (week 1)

Zaterdag **Aankomst Sivota Lefkas**

Sivota is een mooie baai en biedt een veilige schuilplaats voor onze vloot. Langs de kleine haven van Sivota zijn een aantal leuke vistavernes en restaurants. Onze aanlegsteiger wordt beheerd door Theo, eigenaar van het restaurant 12 Gods. Dit restaurant is tevens de uitvalsbasis voor onze briefings en gezamenlijke diners.

Zondag **Sivota Lefkas - Fiskardo, Kefalonia**

Fiskardo op het eiland Kefalonia, is een plaatsje dat je zeker bij zal blijven door de kleurigheid van de huizen. Dit dorp heeft de aardbeving van 1953 als enige overleefd. Deze plaats is erg gezellig en mooi en dus populair! Veel terrassen aan het water, mondain; het Monaco van de Ionische Zee.

Maandag **Fiskardo, Kefalonia - Poros, Kefalonia**

Poros kun je vinden in het zuidwesten van het eiland Kefalonia. Omdat de ferry hier komt, is er altijd veel leven in de haven. De wandeling naar het dorpje is erg leuk omdat hier een brede boulevard is gemaakt; Aan de ene kant het strand, aan de andere kant de restaurantjes, de winkels en de barretjes.

Dinsdag **Poros, Kefalonia - Groot Vathi, Ithaka**

Wanneer je in de baai bakboord aanhoudt, kom je uit bij een kleine kade, vlakbij het restaurant Tsiribis van Sebastiaan. Vanuit hier is het ongeveer 20 minuten lopen naar het dorp.

Woensdag **Groot Vathi, Ithaka - Spartagori, Meganissi**

Spartagori is een mooie baai op het eiland Meganissi. Het traditionele dorp ligt op een heuvel, met smalle stegen en traditionele huisjes; heerlijk om te wandelen met prachtig uitzicht op Skorpis eiland. Het restaurant, dat direct aan het strand ligt (Spilia), wordt gerund door twee broers.

Donderdag **Spartagori, Meganissi - Karnayo, Meganissi**

Meganissi is een klein (20 km²) eilandje ten zuidoosten van Lefkas. Hier ligt meteen stuurboord uit in de baai Karnayo. Een kleine familie taverne met privé strand en aanlegsteiger waar we op mooringline liggen. We organiseren dan de wel inmiddels bekende 'Sunny Regatta'; een rondje om Meganissi.

Vrijdag **Karnayo, Meganissi - Sivota, Lefkas**

Terug naar de thuisbasis. Waar aan de aanlegsteiger kan worden afgetankt, voordat (helaas) de koffers gepakt moeten worden. 's Avonds kan er bij het restaurant 12 Gods heerlijk worden gedineerd.

NB: Wanneer het weer het toelaat, kan er in diverse baaien los voor anker worden gegaan als men dat wilt.

Voor het najaar en voorjaar kan van de route worden afgeweken en te allen tijde door weersomstandigheden en eventuele mogelijkheden in de havens blijven dit voorbeeld routes!

